



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

een nieuwe tijd

Lieve en beste vrienden!

Februari 2020

Er breekt een nieuwe tijd aan, waarvan we niet weten wat die gaat brengen. Dat geldt voor een nieuw decennium, een nieuw jaar, een nieuwe dag en zelfs het volgende uur weten we dat niet. Dat vind ik eigenlijk heel mooi, want dan moet ik dus wel heel dicht bij Jezus blijven, en Hem vertrouwen dat Hij de regie heeft. Maar “een nieuwe tijd” is ook een gevoel, misschien wel een ‘aanvoelen’ dat het een jaar vol verrassingen gaat worden. Vol verwachting klopt mijn hart...

De eerste 5 dagen van januari organiseerden vrienden van me een 5 daagse periode van bidden en vasten in Elburg. Natuurlijk heb ik daar bij aangesloten. Het waren bijzondere dagen, waar Gods aanwezigheid merkbaar was. De zaterdag mocht ik ‘s middags en ‘s avonds onderwijs geven over intimiteit en gebed; en daarna hebben we samen ook verschillende gebedsvormen beoefend. Persoonlijk heb ik nog nooit zo sterk God door me heen voelen stromen in woorden, gebeden en zegeningen. Een nieuw decennium, een nieuwe tijd. Zo voelt het voor mij in ieder geval, maar ik zie het ook bij anderen groeien. We zien ook dat het afgelopen decennium de kerkmuren gezakt zijn, meer en meer verbinding komt onder christenen uit alle gezindten. Gebed, overgave en intimiteit zijn sleutelwoorden die we daarbij ervaren.



Dat de kerkmuren aan het zakken zijn heb ik ook gemerkt tijdens de landelijke Week van Gebed die in januari plaatsvond. Mooi om zo in diverse kerken samen te kunnen bidden! Op zaterdagavond 15 feb. hadden we de jaarlijkse Prayer night, waar God ook diep werd ervaren, meer mensen aanwezig waren dan vorig jaar, een jonge kerel die voor het eerst een spreekbeurt gaf (en goed!), en diverse workshops waar we verschillende gebedsvormen beoefenden. Kicke! Woensdag 19 feb. begint dan in Elburg een week non-stop gebed! Als je er bij kunt zijn, kom! We zijn vol verwachting hoe God Zijn hart aan ons hart gaat verbinden, waardoor we Zijn hart gaan leven. (www.24-7Elburg.nl).

Binnen 24-7Gebed en onze vrienden van andere gebedsorganisaties merken we dat we geregeld landelijke gebedsacties mogen initiëren. De praktische afstemming staat nog in de kinderschoenen, maar we merken dat God dezelfde dingen op ons hart legt. Dat is zo cool! Bijv. de net-gelanceerde actie om te bidden tegen het “voltooid leven”-plan van D66. Zie www.24-7Gebed.nl bij “nieuws” voor meer informatie. Wellicht heb je er ook al een app over gehad.

Enorm bedankt voor jullie betrokkenheid!!

Hartelijke
groet,
Timo

DANKPUNTEN:

- Dank voor jezelf! Niet alleen in het kader van hoeveel jullie voor mij betekenen, maar sowieso: God is zoooo blij met jou! Dank Hem voor jezelf!
- Gods voorziening;
- Geweldige bidden en vasten 5 daagse;
- Gods aanwezigheid op de Prayer night en Huis van Gebed Elburg;
- Landelijke verbinding met diverse gebedsorganisaties;
- Goede relaties met Opwekking.

BIDPUNTEN:

- Blijvend groeiende gezondheid;
- Wijsheid en genade om dicht bij Jezus te blijven, om juist in de hectiek van gebedsactiviteiten in Zijn rust te komen en te blijven;
- Arbeiders, die herders in de oogst / het werk zullen zijn (Matt. 9:36-38) voor Huis van Gebed Elburg en 24-7Gebed;
- Financiële ondersteuning. Ondanks veel zegeningen, waar ik heel dankbaar voor ben, zijn de inkomsten niet voldoende voor de uitgaven.

*Dat Jezus zal worden
aanbeden en geliefd
op de hele aarde!*

