



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

tijden onderscheiden

Juni 2020

Ha vrienden!

De afgelopen maanden gaan er veel gedachten door mijn hoofd en hart. Waar is God mee bezig? Waar wil Hij dat ik op focus? Ik merk in ieder geval meer en meer dat ik mijn hart, de dingen die ik aanvoel (aan meen te voelen) moet delen. Dat is best wel een heel proces, zeker als je nog zoekt naar woorden. Toch merk ik – als ik dingen hier en daar al deel – dat er herkenning is. In de bijlage vinden jullie een aantal gedachten. Laten we samen zoeken naar de waarheid, die natuurlijk alleen uit Jezus, die de Waarheid zelf is, kan voortkomen. Als jullie willen meebidden voor inzicht, liefde en wijsheid, dan heel graag.

Ik geloof dat al deze gedachten ook te maken hebben met een stuk voorbereiding voor de toekomst, waarin Jezus' Bruid helder en duidelijk zal spreken. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, en God wil ons zoveel



onderwijzen van Zijn hart en Zijn gedachten. Dat geeft ons mensen duidelijkheid, orde en richting. In tegenstelling tot de wereld die verwarring ademt. Dat ik daarin één van de profetische voorlopers ben, is mij wel duidelijk. Dus ben ik veel bezig met studie, vertaling, aan de voeten van Jezus zitten, mijn hart afstemmen met Hem. En tegelijk geeft God mensen waar ik mee in verbinding mag optrekken, zoals ons eigen netwerk en een aantal samenwerkende gebedsorganisaties.

Hoewel we natuurlijk doorgedaan zijn met gebedstijden in Huis van Gebed Elburg, waren bepaalde tijden ook stil komen te liggen, die nu weer opgestart worden. Helaas mag het – qua oppervlakte van de gebedsruimte – nog maar mondjesmaat en zoeken we naar creatieve vormen. Maar we gaan door!



Landelijk was het een stuk actiever de laatste maanden. Ik was ook betrokken bij de gebedsapp die elke dag een aanzet gaf voor gebed voor ons land. Als je geïnteresseerd bent, vind je in de bijlage een voorbeeld. Wil je die ook ontvangen, laat het effe weten. En natuurlijk is er de zaterdagmiddag gebeds- en deel-videobellen. Verder hebben we ook de Pinksterconferentie van Opwekking kunnen ondersteunen door gezamenlijke gebedsuren en Bijbelleesmarathon. Dat was erg gaaf. Naast dat we God hebben ervaren in het geheel, heeft de digitale conferentie heel veel mensen bereikt! En dat dit in zo'n korte tijd mogelijk was, wauw! Als bidders hebben we ook een sterke verbinding met de leiders van Opwekking ervaren. Dat was zoooooo cool.

Rest me jullie te bedanken voor jullie betrokkenheid! Echt heel gaaf en merk ik echt. Laat me weten als je specifieke dingen hebt waar ik in mag meebidden!

Samen uitziend naar de Toekomst!

Met dankbare groet,

Timo



Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!

Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl

giften:
NL60INGB0005358287
Stg. Forerunner ovv
"project FR108 (Timo)"