



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

zomerspecial en vooruitblik

augustus 2019

Lieve en beste vrienden!

Nu de mussen wederom van het dak vallen van de warmte, is in Elburg een week evangelisatie van start gegaan in het kader van de Outreach Veluwe (org. www.jmeo.nl). Heel bijzonder hoe God voorzien heeft in een café in twee aangrenzende winkelpanden midden het centrum van de stad. Meewerkende ondernemers en individuele christenen hebben het een prachtige plek gemaakt. Als Huis van Gebed Elburg willen we dit **interkerkelijke jongereninitiatief** natuurlijk van harte ondersteunen, dus hebben we deze week de gebedsruimte verplaatst naar het Outreachcafé. Mooie gesprekken, ongein en gebed en aanbidding wisselen elkaar af. Cool om die “enthousiaste” jongelui bezig te zien.

In de maand juli ben ik een aantal keren gaan meebidden met de landelijke non-stop-gebed en aanbidding die drie weken duurde in Amsterdam in het kader van de Crescendo (JmeO). Dat was heerlijk verfrissend en aansprekend.

Inmiddels ben ik alweer hard aan het plannen en organiseren voor het nieuwe seizoen. Met een klein aantal sleutelfiguren gaan we in Huis van Gebed Elburg een traject in voor het ijken en verder ontwikkelen van de visie, missie en wat daarbij hoort. Verder beginnen we met een 7-tal **onderwijs- en aanbiddingsavonden** op de 3^e donderdagavond van de maand. Ieder van harte welkom! Meer info: <https://huisvangebed-elburg.nl/onderwijs/onderwijs-en-aanbiddingsavonden/>

Daarnaast staan er nog twee spreekbeurten in het land op stapel.

Verder merk ik Gods leiding en bevestiging over een **tweetal gebedsreizen** die ik in oktober en november mag gaan maken. In de bijlage vind je korte beschrijvingen daarover. Het moge duidelijk zijn dat dit wel het één en ander kost. Zouden jullie biddend willen overwegen om daar een **speciale gift** voor te geven? Meer info vind je in de bijlage.

Verder wil ik jullie vragen te bidden voor mijn moeder, waar het nu een stuk minder mee gaat dan in het begin van de zomer. Ook gebed voor mijn eigen fysieke klachten is welkom ☺. Overall gaat het redelijk, maar er zijn ook “dips”.

Enorm bedankt voor jullie trouwe betrokkenheid!!

Met hartelijke groet,

Timo

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!



Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl

Nodigt uit voor:
Onderwijs en aanbidding- en gebedsavonden.

Groeien in Gebed

Huh? Groeien in gebed? Kan dat dan? We hebben ontdekt dat groeien in gebed heel nauw samenhangt met het kennen van God's hart en de manier waarop Hij gebeden wil worden.
Verlang jij er ook naar om God beter te kennen? Verlang je er naar om sleutels te ontvangen om te groeien in gebed?
Verlang je naar meer van Jezus in en door jou heen? Voel je dan welkom op de komende onderwijsavonden met aanbidding en gebed.

Donderdagavonden	Locatie & info
19 september 2019 17 oktober 2019 21 november 2019 19 december 2019 16 januari 2020 20 februari 2020 19 maart 2020	Bloemstraat 18 Elburg Toegang: collecte Info: 06-36318143 www.huisvangebed-elburg.nl

giften:
NL60INGB0005358287
Stg. Forerunner ovv
"project FR108 (Timo)"



BIJLAGE

gebedsreizenspecial

Gebedsreis Israël - 5 t/m 18 oktober 2019

Zoals elk jaar probeer ik naar Israël te gaan om ter plekke in onze hoofdstad, Jeruzalem, het Loofhuttenfeest te vieren. Het feest van de vreugde. Deze dagen zijn qua besteding heel



wisselend, maar het zal waarschijnlijk voornamelijk bestaan uit gebedswandelen, bezoeken (en meedoen ☺) met gebedshuizen, aanhaken bij conferentie, gesprekken met mensen, etc. Voorafgaand ga ik een aantal dagen meedoen met de internationale Convocation (bijeenroeping), waar een paar duizend bidders van over de hele wereld bij elkaar komen om te aanbidden, voorbede doen, onderwijs ontvangen, relaties bouwen en de 24-uursgebedstoren draaiende houden.

IHOP-KC - 27 oktober t/m 12 november 2019

IHOP-KC = Internationale Huis van Gebed in Kansas City, USA. Dit zal

– naast veel gebed, ontmoeting en verfrissing – ook een soort “retraite” zijn. In januari 2010 heb ik me voor 10 jaar toegewijd aan huizen van gebed (zonder nog maar iets te bespeuren van een huis van gebed in Elburg en ook geen spannende taken binnen 24-7Gebed.... nouja, spannend was het toen ook al wel natuurlijk ☺). Komende januari zijn de 10 jaar voorbij, dus een goed moment voor bezinning. Niet dat ik verwacht ineens met heel andere dingen bezig te gaan,



maar het is een goed momentum om mijn roeping en visie te ijken, af te tasten en ontvangen van Gods leiding voor de toekomst. En waar kun je dat beter doen dan waar ik de intimiteit met Jezus zo diep heb mogen ervaren, zagezegd “waar het allemaal begon”.

Financiële bijdragen zijn – vanzelfsprekend – van harte welkom

Belastingafrekbaar: giften: NL60INGB0005358287 Stg. Forerunner ovv "project FR108 (Timo)" – hoeft geen speciale extra vermelding bij

Mocht je niet tillen aan de belastingaftrekbaarheid, mag het ook overgemaakt worden naar NL38RABO0131183044 Nocom ovv “bijdrage gebedsreizen” – is iets voordeliger voor mij