



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

conferenties en trainingen

juli 2019

Lieve en beste vrienden!

Meewerken bij conferenties is tegelijk ook een goede training en een training volgen kan heel verfrissend als een conferentie zijn. Dat is tenminste hoe ik de European Convocation en de volgende zaken in de nieuwsbrief beleef. En eigenlijk niet zo gek, want we worden ons hele leven getraind en verfrist, zodat we uiteindelijk die prachtige stralende Bruid voor Jezus zullen zijn, wanneer Hij terugkomt!

We hebben weer een geweldige tijd gehad tijdens de Opwekkingsconferentie vorige maand. Heel veel mensen die fysiek, emotioneel en in hun geest zijn aangeraakt door Vader, mensen die van God hoorden om volgend jaar betrokken te zijn bij het gebed en ook de bidders van het 24-uursgebed: zo mooi wat God in hun harten aan het doen is! Schaamte die verandert in geliefd voelen, een groeiende passie voor aanbidding, gebed en het zijn in Gods tegenwoordigheid, etc, etc.



Tijdens de evaluatie van het kernteam, hebben we ook alweer wat nagedacht over volgend jaar, voor wat betreft het kernteam. Er zijn een paar interessante wijzigingen en ontwikkelingen. Willen jullie meedanken voor Gods aanwezigheid op de conferentie (en de gevolgen ervan (-;)) en meebidden voor het (nieuwe) kernteam, wat ik mag gaan leiden?

In Huis van Gebed Elburg bidden we ook veel voor de jongeren en wat God in Elburg doet en wil gaan doen. We verheugen ons in wat God doet in youth-alpha's, gebedsgroepen op school, etc.



Begin juli heb ik een leiderstraining mogen volgen van EPP (JmeO) en Global 111 (gelieerd met IHOPKC). Dat was enorm verfrissend, energiegevend en heb weer interessante dingen geleerd. Nu de uitdaging om dat in praktijk te brengen in de teams waar ik aan deel mag nemen.

In het Opwekkingsmagazine kwam ik een artikel tegen wat volgens mij een stevige spijker op z'n kop slaat. Het sluit zo enorm nauw aan bij wat ik o.a. op de leiderstraining leerde en aan het leren ben. Dat deel ik graag met jullie. [KLIK hier voor de link](#). Mocht je geïnteresseerd zijn, [KLIK hier](#) voor de meest recente nieuwsbrief van 24-7Gebed.

Mijn fysieke klachten zijn helaas nog lang niet zoals ik graag wil, hoewel ik door een wat ander voedingspatroon wel een belangrijke vooruitgang zie. Bidden jullie mee?

Ik merk dat ik zo graag veel meer contact met ieder van jullie zou willen hebben dan lukt, maar weet dat ik jullie enorm waardeer, heel dankbaar ben dat ik jullie mag kennen en dat jullie me zo ondersteunen. Laat ook gerust van jullie horen, als ik kan meebidden of danken voor dingen. Dat doe ik graag.

Met hartelijke groet, Timo

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!

Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl

giften:
NL60INGB0005358287
Stg. Forerunner ovv
"project FR108 (Timo)"

