

September 2021

Begin DTS

Hoi, een hartelijke groet vanuit Vinnista waar we dinsdag 14 September zijn gearriveerd voor onze DTS. Na de mooie en drukke weken met onze bruiloft en vele dingen die er te regelen waren zijn we na een weekje vakantie nu direct hard aan de slag hier met onze DTS.

We kijken terug op een mooie periode samen in Nederland waar we ons ontzettend gezegend voelen door alle mensen die ons daar op wat voor manier ook hebben geholpen, en of hebben gesteund in ons huwelijk. Maar ook in alle andere momenten die we samen mochten beleven. Het was een feest om samen in de kerk God de eer te geven en daar ook de zegen over ons huwelijk te ontvangen met zoveel lieve mensen om ons heen. Maar nu dus als echtpaar begonnen aan onze missie, waarbij we deze DTS willen gaan gebruiken om ons verder te ontwikkelen en voor te bereiden. We zijn erg dankbaar voor onze mooie eigen kamer die we hier hebben. We zitten in een mooi en net huis in een soort village. Heerlijk rustige plek hier. We merken wel dat het een hele switch is om weer vast in een ritme te zitten en hele dagen les te hebben, maar het is een leuke groep.

De andere studenten waren allemaal Oekrainers en daarnaast een wat meer internationale staf. De meeste studenten spreken weinig tot geen Engels, dus dat was even wat behelpen, maar we redden ons steeds beter. We kregen wel het nieuws dat er toch alsnog vier buitenlandse studenten bij gaan komen, dus we zijn benieuwd. Het eten is echt wat de pot schaft en wat er op je bord wordt geschept, zeker 's morgens een erg zoete hap. Op zich geen enkel probleem en we passen ons prima aan, maar dit geeft bij Esther wel wat maagklachten. Hopelijk vinden we hierin snel ook onze weg. De komende periode zal dus vooral veel les zijn, maar we gaan volgende week ook al twee dagen naar het Rehab centrum. We zijn erg benieuwd wat dit zal gaan brengen.

привітання (Groetjes) Kofi en Esther