



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

brandende harten

Januari 2022

Lieve vrienden,

We leven in een tijd waarin alles schudt. Het voelt ook best heel dubbel hoe ik enerzijds een sterke roeping ervaar dat we groeien in intimiteit met elkaar en anderzijds zo overtuigd ben dat we in de laatste fase van deze wereldgeschiedenis terecht zijn gekomen, met een enorme polarisatie in de kerk. Toch geloof ik dat het beide op het hart van God is. Niet dat Hij graag verdeeldheid wil, maar wel dat Hij naar boven wil brengen wat er echt in ons hart is, zodat we met de verkeerde dingen kunnen afrekenen. Crisistijden – persoonlijk of maatschappelijk – brengen naar boven wat er echt in ons hart is. Voor ons de uitdaging: blijven we dicht bij Jezus? Zoeken we naar Zijn karakter en Zijn weg? Of laten we ons meedrijven met wat er naar boven komt? Ik hoorde onlangs een studie van Mike Bickle van IHOPKC over Johannes 14, met name vers 1: laat je hart niet in

beroering raken. Je hart kan door diverse situaties ‘in beroering’ raken: angst, verdriet, onzekerheid, Als we focussen op de ‘beroering’ wordt dat groter en is het een open deur voor misleiding en uiteindelijk tot een koud hart. Als we ons focussen op wie we zijn in Zijn familie (intimiteit) en ons doel (Nieuwe Jeruzalem), zal ons hart brandend blijven voor Hem en ons sterk maken voor het schudden van de tijd. Als de crisistijden toenemen in heftigheid – zegt de Bijbel – zal de liefde tot de meesten verkillen. Zullen we ons best doen om elkaar brandend lief te (blijven) hebben, ongeacht hoe we in deze tijd staan? In de context van deze tijden staat ook het vers dat we onze onderlinge samenkomsten niet moeten verzuimen. Zullen we ook daarin standvastig blijven? En wellicht creatief zijn om elkaar ruimte te geven?

Huis van Gebed Elburg

Ook tijdens de lockdown zijn we doorggegaan met onze gebedstijden. We hebben een fondswerfactie op touw gezet (<https://huisvangebed-elburg.nl/actie/>). Doe je mee? Tegelijk bereiden we ons in onze gebeden en gedachten voor op hoe we verder gaan als er niet op korte termijn voldoende financiën binnen zouden komen. We zijn ons er meer en meer van bewust dat we primair zelf (samen) een huis van gebed zijn, wat ook op andere manieren tot uiting kan komen, mochten we geen fysieke gebedsruimte meer kunnen huren. We zien uit naar nieuwe seizoenen en doorbraken die de Heer gaat geven.

Landelijke gebed

Met 24-7Gebed gaan we de komende maanden elke maand een ontmoeting-gebed-info-dag organiseren. We focussen ons hier sterk op groei in intimiteit en het geïnformeerd worden en in gebed brengen van een actueel thema, zodat we ‘Ready & Steady’ zijn. Klaar zijn voor die grote dag wanneer Jezus terugkomt en standvastig voor de tijden waar we in leven. Verder merk ik dat mijn hart al een tijdje opspringt over het ontstaan van zelfvoorzienende leefgemeenschappen rondom gebed en aanbidding. Dat begon toen vrienden van me in Zuid-Europa bezig gingen met zgn ‘gebedsboerderijen’. Maar ik ontmoet nu ook mensen in Nederland die daarmee bezig zijn. Willen jullie meebidden dat ik Gods stem versta of ik bij één van die initiatieven (in NL) moet gaan aanhaken?

Mijn dank is groot!

Ik merk dat ik wel wat te kort schiet in het onderhouden van frequent contact met een ieder van jullie. Maar jullie zijn in mijn hart! Enorm bedankt voor jullie ondersteuning, gebed, geld, of wat dan ook. Ik ben er zeer blij mee! Voel je ook vrij om van je te laten horen als ik wat voor jullie kan betekenen.

Met heel hartelijke groet, Timo

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!



Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl

Giften:
NL60INGB0005358287
Stg. Forerunner ovv
"project FR108 (Timo)"