



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

zitten aan de voeten van Jezus

Juli 2022

Beste vrienden!

De laatste dagen word ik weer erg bepaald bij de onmetelijke intieme liefde die Jezus voor ons heeft! In Hooglied 2:3 wordt Jezus, de Bruidegom, vergeleken met een appelboom, waar de Bruid sterk naar verlangt om in Zijn schaduw te zitten en Zijn vrucht te eten... Schaduw, verkoeling, bescherming tegen de stekende ‘zonnestrallen’ van buitenaf, geborgenheid. De vrucht waar Galaten 5:22 over spreekt is ook Jezus’ karakter en vrucht. Die vrucht mogen we van Hem plukken, uit de relatie met Hem, mogen wij deel hebben aan Zijn vrucht! Jezus: allesomvattende schoonheid, allesvervullende vrucht! En juist dit is zo kenmerkend voor een gebedshuis. Als we daar zijn, Zijn vrucht eten, schuilen in Zijn schoonheid, gaan we overstromend van Hem weer de wereld in. Om mensen Hem te laten proeven en mee te nemen aan Zijn voeten.



Dat is wat we veel meemaken in Huis van Gebed Elburg. En we verlangen natuurlijk naar meer! We doen ook veel voorbede voor de jongeren. Er is zo’n enorme strijd gaande om hen! Ik hoef alleen maar de genderverwarring te noemen. En God verlangt er zó naar hen Thuis te brengen, bij Hem, zodat ze ontdekken wat hun – door God gegeven – identiteit is.

Zo zie ik ook erg uit naar de Outreach die over anderhalve week van start gaat in Elburg. Een Outreach-cafe om in gesprek te zijn, veel mensen die hun gaven en talenten gebruiken om anderen te bemoedigen en hen Jezus te laten zien, in woord en daad. Er zal (ism Huis van Gebed Elburg) een gebedsruimte worden ingericht, waar je God kunt zoeken met diverse vormen van gebed. Etc. Als je in de buurt bent/komt: kom langs! Info: <https://huisvangebed-elburg.nl/outreach-elburg-gebed/>.

Nog even een terugblik:

Gebed op de Opwekkingsconferentie is in ons hart. Zelf heb ik er elke dag een aantal uren mogen zijn. Ik merkte dat mijn rol vooral was om te observeren hoe het ging (wellicht voor een volgende keer) en er ondersteunend voor de bidders te zijn. (En stiekem ben ik natuurlijk ook in de gebedstent aanwezig geweest ☺).

Verder ben ik lekker bezig om van een deel van onze gebedsapps een boekje samen te stellen, zelf bidden, teamdagen, eetgroep, meehelpen bruiloft voor te bereiden, gebedstijden leiden, leefgemeenschap, bijbelstudie, gesprekken, etc.

Een heel gezegende zomer gewenst!

Enorm bedankt voor jullie vriendschap!

Met heel hartelijke groet,

Timo

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!



Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl

Giften:
NL60INGB0005358287
Stg. Forerunner ovv
"project FR108 (Timo)"