



“Oproepen en toerusten om te groeien in liefde voor Jezus door gebed”

...en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid

Romeinen 11:36-37

voor Hem

Februari 2023

Beste vrienden!

Nu ik mij bevind in het Huis van Gebed Elburg, in de rust en aanwezigheid van de Heer met een rustige ‘livestream’ van IHOPKC op de achtergrond, schrijf ik deze brief.

organiseren van ontmoetingsmomenten

Weet je, als er iets is wat ik geloof, dan is het dat als we blijven doorgaan met God zoeken, ook in voorbede, ook al zien we geen gebedsverhoringen, dat we dan geoefend worden in gelovig gebed. Elk gebed, elke zegen in de Naam van Jezus, HEEFT z’n uitwerking! Iemand zei eens: **“when all things are said and done, we will know”**. Er komt een Dag waarop Jezus terugkomt en dan zullen we weten wat de Heer met onze gebeden heeft kunnen uitwerken.

genieten van mensen die groeien in hun geloof

We hoeven het niet van onszelf te verwachten – dat is sowieso wel een goed idee ☺ – maar van Hem die ons inspireert, ons leidt en ons de

8 uur gebed per week in Huis van Gebed Elburg

dankbaar zijn voor de dagen dat ik boordevol energie zit

diepe dingen van Gods hart wil openbaren. We denken vaak dat we niet zoveel van Hem ontvangen..... maar is dat echt zo?..... Als wij een ontvankelijk hart hebben, ZULLEN we ontvangen, ookal merken, voelen, ervaren we helemaal niks! Want God is trouw aan Zijn Woord! Hebben wij dan geen taak? Zeker weten van wel: ons hart openstellen voor Hem en: **just show up!** Gewoon komen opdagen op gebedstijden, zowel je eigen als de gezamenlijke.

Hij is er niet voor òns, maar wij zijn er voor Hem! Wij zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld om voor Hem tot zegen te zijn. Als we die houding hebben, ontstaat er een wederzijdse intieme relatie die z’n weerga niet kent. Gehoorzaamheid is

dankbaar dat het soms ook wat minder mag

nadenken over leefgemeenschap en hoe we het concreter kunnen maken

dan geen ‘stressvol moeten’ meer, maar een automatisch gevolg van Zijn liefde die Hij in onze harten uitstort. Liefde is daarbij niet altijd een gevoel, maar een keuze. Zó bijzonder is Hij met Zijn plan!

Wat is er de afgelopen tijd in mijn leven gebeurd? De rondzwermende wolkjes geven een soort opsomming.

Mag ik jullie enorm bedanken voor alle geregelde en spontane giften, bemoedigingen en gebeden? Bij deze! Echt dank!!!!

Nieuw geestelijk seizoen voor mij? Bidden en vasten Herman Boon (eind febr). Bid je mee?

Enorm bedankt voor jullie betrokkenheid!

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!

Met heel hartelijke groet,

Timo



Timo van der Woude | Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek | 06-36318143 | timo@nocom.nl

Giften:
NL60INGB0005358287
Stg. Forerunner ovv
"project FR108 (Timo)"